

**Uitwaaien in Zeeland**

**Nieuwvliet-Bad**

**22 t/m 29 juni 2018**



**Een strand, zee en zon vakantie in Zeeuws Vlaanderen met Rob, Henno, Arthur, Johan, Jules, Wilco, Ronnie, Thomas en Frieda.**



## Vrijdag 22 juni

Ruim voor 11 uur zijn Rob, Johan, Wilco en Ronnie al aanwezig op het kantoor van Tendens. Thomas en Frieda hebben dan de boodschappen voor de eerste dag al gedaan, dus na de koffie wordt snel de bus ingepakt en vertrekken we richting Veenendaal. Daar staan Henno en Arthur al op ons te wachten. Daarna rijden we mooi op tijd, iets na 12 uur richting Zeeuws Vlaanderen. Het wordt nog een hele reis, we hebben 200 kilometer voor de boeg. Onderweg stoppen we natuurlijk nog een keer voor een korte plas- en lunchpauze.

Ons eerste avontuur begint al bij de Westerschelde tunnel, de tunnel van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen. Deze tunnel is met zijn lengte van 6600 meter de langste verkeerstunnel van Nederland.



Het is toch wel spannend zo lang onder de grond door de tunnel rijden, maar we komen gelukkig veilig aan de overkant. Tegen 4 uur in de middag komen we aan bij Landal Park Nieuwvliet-Bad. Frieda meldt ons aan bij de receptie en komt daar Jules al tegen. Hij is helemaal alleen met de taxi vanuit Amsterdam naar Nieuwvliet-Bad gekomen. We hebben huisje nummer 101 en dat ligt lekker dicht bij de winkel, de bar en het zwembad.



We pakken de bus uit, met z'n allen is dat zo gepiept en daarna worden de kamers verdeeld. Er blijken 5 mooie grote slaapkamers te zijn. Jules en Rob gaan samen beneden slapen. Frieda en Thomas nemen samen de grootste kamer en zetten de bedden lekker ver uit elkaar. Maar na de eerste nacht besluit Thomas toch om beneden op de bank te slapen.

Bij het uitpakken van de bus vinden we ook een grote bak, dat is de barbecue. Die gaan we vanavond meteen uitproberen. Thomas is kok van beroep en hij maakt een heerlijke BBQ maaltijd voor ons klaar.



Thomas bakt de speklapjes buiten, maar we eten binnen want buiten is het al een beetje koud.

Na het eten is het tijd voor een wandeling. We zitten op ongeveer een kwartier lopen van het strand en tijdens de eerste avondwandeling willen we natuurlijk allemaal de zee zien.



Na de wandeling is het tijd voor de “vergadering”. Wat gaan we doen deze week? Wat gaan we eten? En natuurlijk stellen we ons aan elkaar voor. Waar woon je, wat voor werk doe je en wat zijn je hobby’s? Ronnie en Wilco blijken buurmannen te zijn en Henno en Arthur kennen elkaar van het werk.

## Zaterdag 23 juni



We beginnen de zaterdag kalm aan. Ontbijtje, kopje koffie, lekker buiten zitten en een beetje het park verkennen.

Na de lunch gaan we naar de Havendagen in Terneuzen. Daar is een heleboel te zien.



In Terneuzen blijkt dat we een rondvaart kunnen maken op de Westerschelde. Dat lijkt ons wel wat... maar dan moeten we eerst zwemvesten aan.



Als iedereen het zwemvest aan heeft, dan is het wachten op een geschikte boot, waar we allemaal tegelijk op kunnen. We mogen mee met de Hercules, een oude stoomboot.

De boot blijkt geen treeplank te hebben dus zo vanaf de wal aan boord stappen is nog een hele toer. We gaan een half uur varen op de Westerschelde. De golven blijken veel hoger dan verwacht. Bij het draaien van de boot krijgen degenen die aan de reling zitten een hele plons water over zich heen. Vooral Jules is de pineut.



Na de toch wel sensationele boottocht pakken we een terrasje met mooi uitzicht.



Dan is het tijd voor de boodschappen. We gaan vanavond macaroni met tomatensaus en sla eten. Het boodschappenlijstje is al klaar dus Frieda vliegt samen met Henno en Arthur de winkel door.



De rest wacht bij de bus maar ze helpen wel allemaal met het inladen van de boodschappen.

Na het eten is het tijd voor de avondwandeling met Frieda, Wilco, Rob en Johan gaan mee.



De rest blijft thuis voor de buis voetbalkijken. Vooral Henno blijkt een echte voetbalfan te zijn.



## Zondag 24 juni

Vandaag gaan we naar Cadzand om kaarten te kopen en een pet voor Henno . Eerst nemen we nog een kijkje op het strand bij het Zwin. Maar heel belangrijk.....we moeten om 16 uur weer thuis zijn, want dan begint de Formule 1 met Max Verstappen en dat wil vooral Thomas niet missen.



In verband met de formule 1 uitzending eten we na het winkelen in Cadzand en kleine lunch, dan hoeven we 's avonds niet moeilijk te doen: een boterham met gebakken ei en tomaat en komkommer zijn zo klaar. Onderweg stoppen we nog even in een natuurgebiedje om de in de supermarkt gekochte ijsjes op te eten.



Hierboven de bijna vaste busindeling: Thomas of Frieda rijden en Arthur, Henno of Johan zitten om beurten voorin. (de rest zit liever achterin)

We zijn mooi op tijd thuis voor de race. Bij thuiskomst is er zelfs nog tijd om eerst de kaarten te schrijven. Een brievenbus heeft het park niet. We moeten de kaarten afgeven bij de receptie en nu maar hopen dat ze meegegeven worden met de postbode.



De Formule 1 fans gaan televisie kijken en Frieda gaat samen met Henno, Arthur en Johan naar het zwembad.





## Maandag 25 juni

Vandaag gaan we naar Blankenberge in België naar Sea Life. Bij aankomst blijken we niet de enige. Er zijn ook schoolklassen met gillende kinderen. Die proberen we binnen zo veel mogelijk te ontlopen.



Eerst gaan we naar de Zeeleeuwen show. Arthur, Henno, Jules, Johan en Frieda zitten bovenin de tribune, zij kunnen alles goed zien, de rest zit beneden. De zeeleeuwen doen tegenwoordig geen kunstjes maar werken mee aan een heus onderzoek naar hun gezondheidstoestand.



Daarna gaan we naar roggen en andere grote vissen en tenslotte naar het grote aquarium waar we onderdoor kunnen lopen. Buiten bewonderen we ook nog de otters en het schildpaddeneiland.



Nu we eenmaal in België zijn mag een Vlaamse Friet niet ontbreken. Gelukkig vinden we een Frietboerin in Knokke.



Daarna gaan we nog even naar het strand in deze luxe badplaats.



Onderweg doen we boodschappen in Sluis en thuis bakt Thomas Super Pannenkoeken met champignons, ui, spek kaas en stukjes appel.



Het is prima weer dus we eten lekker buiten. Vanavond gaan we ook het plan van Rob uitvoeren:

*De zon  
in de zee zien  
zakken*

Maar voor het zo ver is pakken we een terrasje bij Strandpaviljoen Puur in Groede.



En dan is het zo ver.....



## Dinsdag 26 juni



Vandaag gaan we varen van Damme naar Brugge. Maar eerst een stevig ontbijt met warme broodjes. We worden maar verwend, iedere ochtend bakt Thomas de broodjes af en voor wie dat wil is er ook een glaasje sap.

Maar we hebben vanochtend niet veel tijd want we moeten om 10.45 uur in Damme zijn. Daar ligt de Lamme Goedzak al voor ons klaar.

Het wordt mooi weer vandaag dus Jules en Rob durven de korte broek wel aan.



In Brugge aangekomen blijkt het nog een heel eind lopen naar het centrum.

Maar gelukkig komen we na 10 minuten lopen bij een bushalte. En de bus brengt ons naar het marktplein.



We pakken een lekker terrasje, met een pizza voor de lunch en daarna gaan we nog even de stad in.



Rob, Johan en Arthur zien een heel bijzonder winkeltje, voor deze tijd van het jaar.



En Arthur, Johan, Rob en Ronnie hebben nog een mooi T-shirt gekocht.



Zo nu hebben we de 4 P's wat betreft eten gehad (Pasta, Pannenkoek, Patat en Pizza) en is het weer tijd voor een echte maaltijd. Thomas kookt voor ons, op speciaal verzoek van Jules, bami met hete kip.



Er zijn nog wat kale bami slierten over, die zijn voor de meeuwen.



Eitje tikken....



Al met al was het weer een vermoeiende dag.

Het weer wordt in de loop van de week steeds beter en de dag van morgen is uitgeroepen tot:

*Korte*

*Broeken*

*Dag*

Maar of we iedereen in een korte broek te zien krijgen??

We zullen het morgen zien





## Woensdag 26 juni

Rob, Jules, Arthur en Henno verschijnen inderdaad in korte broek aan het ontbijt. Ook Thomas en Frieda hebben een korte broek aan. Johan neemt de korte broek mee en trekt hem bij het strand aan. Maar Wilco en Ronnie zien heééélemaal niets in een korte broek.

Ook vandaag is er weer een druk programma. Vanochtend rijden we met de bus naar Breskens. Vandaar uit gaan we met de veerboot naar Vlissingen.

Maar we beginnen met buiten ontbijten.



Enmaal aan de overkant, blijkt het nog een heel eind lopen naar het centrum van Vlissingen. Gelukkig is er de Zonnetrein.



In Vlissingen gaan Wilco, Ronnie en Jules gezellig met z'n drieën een terrasje pakken. De anderen gaan pootje baden bij het stadsstrand.







Na het pootje baden treffen we Wilco, Ronnie en Jules weer en trakteren Thomas en Frieda op kibbelingen.

Daarna gaan we weer terug naar de boot. Rob, Johan en Arthur lopen samen met Frieda over de dijk terug. De rest gaat met de Zonnetrein.



Vanavond gaan we uit eten in de strandtent in Groede, die is ons maandag goed bevallen. Ze hebben daar een strandrolstoel zodat Jules straks ook mee het strand op kan.



Na het eten hebben we nog tijd om te vliegeren.



Als je gaat  
Uitwaaien  
in Zeeland,

dan hoort  
vliegeren er  
toch wel  
een beetje  
bij.



## Donderdag 27 juni

Vandaag is het de laatste dag van de vakantie. Morgen moeten we weer naar huis. Het is prachtig weer en Frieda wil graag naar het strand bij het Zwin. Wilco en Ronnie gaan met Thomas boodschappen doen en blijven daarna samen bij het huisje. Zij hebben meer behoefte aan rust dan aan zand.



Henno is ook mee naar het strand maar je herkent hem bijna niet. Hij heeft zich verstopt achter een pet en een zonnebril.

Het Zwin is een inham maar natuurlijk gaan we ook bij de echte zee kijken. Dat is bij laag water nog flink eind lopen.



Het is nu laag water Rob, Johan en Henno gaan samen met Frieda de oversteek naar België wagen.





Thomas heeft alle voorbereidingen voor de afsluitende barbecue gedaan en is ook naar het strand gekomen. Jules had genoeg van het strand en zit lekker op een terrasje.

Het water is inmiddels een stuk dichterbij gekomen. Waar we vanmorgen nog konden oversteken naar België is nu een brede stroom water.

Het is tijd om te gaan. We zoeken Jules op en nemen nog lekker wat te drinken op kosten van Frieda.

Aan het eind van de middag hebben we pech: Wegrijden lukt niet, de bus zit met de voorwielen in een greppeltje en moet eruit geslept worden door een trekker van de camping.





Veel later dan de bedoeling was komen we bij het huisje terug. Thomas gaat de barbecue verder voorbereiden. Rob gaat voor de derde keer deze week lekker in bad. Jules, Johan en Henno gaan samen met Frieda naar het zwembad.



De overheerlijke barbecue aangevuld met een bami-salade van de restjes van dinsdag, ijsbergsla met atjar en natuurlijk de zelfgemaakte pindasaus van Thomas gaat er weer goed in.

Dan gaan we snel nog even een laatste keer naar het strand om een groepsfoto te maken. Maar het bleek toch te donker dus we moeten het doen met de groepsfoto die in Brugge gemaakt is.

### Kampvuur



Bij het kampvuur in de barbecue bak halen we herinneringen op over de afgelopen week.  
Daarna krijgt iedereen een vakantie herinnering.

**Beste vakantie vrienden,  
Wij bedanken jullie voor de leuke vakantie.  
Jullie waren fijne gasten. We hopen jullie op de reünie of op  
een andere vakantie weer te ontmoeten.  
Groeten van Thomas en Frieda**

